

Lieve mama's, papa's, opa's, oma's, tante's, ooms en andere belangstellenden,

Om als Paul de Leeuw te openen: We zijn begonnen!!!

Na uw enthousiaste uitzwaaimoment (je zou bijna denken dat jullie blij waren dat we weg gingen) zijn wij via Utrecht naar het zuiden vertrokken. Na enkele kilometers op de autoroute du soleil brak de zon door en zaten we binnen de kortste keren te puffen van de hitte. Maar goed, dat was tijdens mijn vakantie vorig jaar. In ons geval bleef het bij vlagen regenen dat het goot totdat we bij het kangebouw aangekomen waren. En ook daar wilde het eerst nog niet echt vloten met het weer. Maar goed, u kent uw kroost, die waren uiteraard niet binnen te houden waardoor ze allemaal al door hun eerste setje schone kleren heen zijn. We hebben het even aan ze gevraagd, maar alle papa's en mama's schijnen het prima te vinden als ze nu al alle kleren vuil maken. Het is maar dat u het weet. Na een eenvoudige doch voedzame maaltijd (macaroni) zijn al uw bloedjes nu aan hun eerste bosspellen bezig (douanespel en zaklampenspel). Hoe die spellen bevalen zijn, dat leest u morgen.

Tot morgen,
De leiding







